

# Een motivator - een vak apart!

Motivatie is de bereidheid van medewerkers om zich in te zetten voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen (Wikipedia). Het motiveren betekent dus personen ertoe brengen dat zij bereid zullen zijn om zich in te zetten voor. ....

Een land, een bedrijf, een vereniging of een gezin, motiveren begint van bovenaf bij de leider dan wel verantwoordelijke. Leider zijn betekent dus een motivator zijn. De motivator is diegene die de basis legt tot het motiveren van mensen om actief aan een positieve maatschappij, bedrijf of gezin deel te nemen.

Gezien de oplopende criminaliteit en de vanzelfsprekendheid hiervan, de afnemende mentaliteit van de burger en de vanzelfsprekendheid ervan, de oplopende werkeloosheid en de verbazing hierover en bijvoorbeeld de omstandigheden waarin onze oudere generatie zich momenteel moet handhaven als dank voor hun jarenlange inzet, lijkt mij onze overheid niet echt een goede motivator.

35% van de bevolking denkt er regelmatig over om naar het buitenland te vertrekken. Daar waar het aantal vertrekkenden in 2011 nog op 270 per dag uitkwam, is dit gemiddelde in 2012 al opgelopen tot 350 mensen die da-

gelijks afscheid namen van hun oude vertrouwde omgeving. Deze emigranten vertrekken over het algemeen naar landen binnen Europa waarvan zij vermoeden dat het klimaat, politiek dan wel economisch, beter is dan in ons kleine beloofde polderlandje. Als we willen dat deze trend zich niet voortzet zal er toch echt iets moeten veranderen.

Ik denk dat we diegenen die positief bijdragen, of bijgedragen hebben, aan onze maatschappij ook moeten belonen, al dan niet in materiële zin, en moeten blijven motiveren om deze inzet te handhaven of misschien wel te verhogen. Dan zullen ook zij op hun beurt gemotiveerd blijven om hun medewerkers te motiveren en resultaten boeken waarbij zij dan weer de energie zullen hebben om in hun eigen bedrijf (lees gezin) de medewerkers te motiveren om er iets moois van te maken. Dit zal beslist bijdragen tot een mooiere misschien wel ideale wereld waarvan helaas niemand lijkt te denken dat deze bereikbaar is.

Positief denken is de bouwsteen tot economische groei en een succesvol bedrijf. Uit ervaring weet ik dat alleen positief denken geen zoden aan de dijk zal zetten. Wel realistisch denken en daarnaar gemotiveerd blijven handelen. Geloven in je kunnen en een gezonde dosis doorzettingsvermogen uitdragen naar je medewerkers zal gegarandeerd meer resultaat opleveren. Hoe kan het toch zijn dat de mens blijkbaar van nature een egoïstische instelling heeft waarbij eigen succes en verrijking tot hoogste doel verheven is? Mijn motto daarentegen is dat als het een ander goed gaat het mij over het algemeen ook goed zal gaan. Ik hoop dus, en misschien wel uit puur egoïstisch oogpunt, dat het iedereen erg goed mag gaan!



**MARIE ANNE VAN LAAK**  
Delcom