

# Alweer een nieuw jaar vol goede voornemens

Telkens als ik mij in de startpositie manoeuvreer om een column te produceren, bedenk ik dat de tijd schrikbarend snel aan mij voorbij lijkt te vliegen. Je hebt het een nog niet bedacht of het volgende staat alweer op de agenda. Ik behoor, God zij dank, tot het deel van de bevolking dat barst van het werk, terwijl de andere helft waarschijnlijk piekert hoe de tijd door te komen.

Alle somberheid ten spijt heb ik toch het gevoel dat de ene ondernemer uit een winterslaap blijkt te ontwaken en zich bewust wordt dat niets doen of niets veranderen achteruitgang betekent. Terwijl de andere zich geen raad meer weet en de handdoek in de ring lijkt te gooien. Het is nu erop of eronder. Zeker is dat we er allemaal harder aan moeten trekken, terwijl de vergoedingen voor geleverde producten en diensten steeds minder worden en daarbij betaling van de openstaande rekeningen steeds langer op zich laat wachten. Maar wie inventief is en bereid is de schouders eronder te zetten, is in het voordeel en zal ook nu nog steeds stappen vooruit weten te zetten.

Het jaar is alweer voorbij en zoals altijd ben ik toch weer benieuwd wat 2013 zal brengen. Na 5 jaar crisis is inmiddels zo'n beetje iedereen er wel van doordrongen dat de gouden jaren definitief achter ons liggen en we niet teveel verwachtingen moeten koesteren. Terwijl de optimist, tegen beter

weten in, slechts optimistische praat verkoopt omdat hij denkt de economie daarmee uit het slop te halen, weet de realist dat we gewoon wat beter moeten nadenken en er harder aan moeten trekken, als je tenminste nog van een goed belegde boterham wilt kunnen genieten. Het regeerakkoord is rond en door de Kamer; het tijdperk van nivelleren kan beginnen. Nivelleren: het beter verdelen van inkomen, de rijken wat minder en de armen wat meer, waarbij ik me dan afvraag waarom de tegenprestatie voor de ontvangen centjes daarbij niet genivelleerd hoeft te worden.

De werkeloosheid is inmiddels opgelopen tot meer dan een half miljoen en er wordt zowat geen huis meer verkocht. Ben je daarbij op zoek naar iemand die je kachel wil repareren of je tuin wil snoeien, dat is dan jammer want er zijn nog zoveel wachtenden voor je...

Kortom, in deze barre tijden liggen naar mijn bescheiden mening voor in-

ventieve, hardwerkende en leergierige specialisten alle kansen voor het oprapen. Zelf ken ik veel bedrijven die topjaren draaien. Ook in onze sportwereld kennen wij nog veel bedrijven die floreren. Het is net als stoppen met roken en het kwijtraken van overgewicht, je moet het echt willen en bereid zijn je er volledig voor in te zetten. Uiteraard is het hebben van een dosis geluk onontbeerlijk. Je moet het geluk wel zien en weten te pakken. In dit kader wens ik u, mijn trouwe lezers, het allerbeste voor 2013. Ik hoop dat dit nieuwe jaar een jaar mag zijn vol goede zaken maar vooral vol geluk, een goede gezondheid met respect naar vrienden en collega's.



MARIE ANNE VAN LAAK  
Delcom