

Wie past er op de centen

“Financieel management” Of doodgewoon geld. Geld wat we nodig hebben om te leven maar ook om geld mee te verdienen. Het eerste wat bij mij opkomt als ik aan geld denk is leuke dingen doen maar ook aan bank, crisis en bijvoorbeeld Griekenland.

Want zijn het niet de banken die de crisis veroorzaakten waardoor wij met onze zuurverdiende centjes amper meer leuke dingen kunnen doen? Wil je jouw bedrijf uitbreiden of wil je een nieuwe uitdaging aangaan, of wil je simpelweg een Iste huisje kopen, dan is stap één vaak een bezoekje aan de bank. Je stelt een plannetje op, legt dit vervolgens aan de geldverstrekker voor, de bank denkt hier kort over na en geeft je de benodigde centjes zodat jij aan de slag kunt. Althans, zo ging het tot een paar jaar geleden. De tijd leert dat deze optimistische werkwijze niet heeft geresulteerd in een optimaal resultaat waardoor geleende centjes niet werden terugbetaald, veel klanten failliet gingen en huizenprijzen na het bereiken van recordhoogten, als een stortbui naar beneden kletterden. En nu zitten we dus met de gebakken peren.

Je moet tegenwoordig echt heel veel geld hebben om geld te kunnen krijgen. Het o zo felbegeerde, inmiddels sterk afgeprijsde, huisje is voor onze jonge starters onbereikbaar geworden. Je moet een bovennatuurlijk plan indienen om

kans te maken een paar centen los te peuteren. Mindere tijden overbruggen dan wel een nieuw project opstarten, wij zijn aan de “goden” overgeleverd. En dat terwijl onze spaarcentjes, op diezelfde banken geparkeerd, amper rendement opleveren. Onze zuurverdiende Euros worden wel geschonken, ze noemen dat ook wel uitgeleend, aan landen waar de luilekkerstatus moet worden gehandhaafd. Nee, volgens sommigen mogen banken bedrijven van hardwerkende ondernemers niet meer financieren en is de redding van Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland, of ook Euro genoemd, een primaire bestemming voor onze bezittingen. De hardwerkende belastingbetalende burgers van de zogenaamde welvarende landen hebben inmiddels al besloten verworven rechten terug te schroeven. Nee, geen pensioen meer op je 65ste, maar we werken graag 2 jaar langer door zodat onze Grieken, 55 jaar oud, kunnen stoppen met hun dagelijkse beslommingen waar ze al dan niet belasting over afdragen.

Kortom, wat zou er gebeuren als we eens

voor 1 keer allemaal onze neuzen dezelfde kant op laten wijzen. Wij halen al onze spaarcentjes op en stoppen deze voor een paar dagen in de tot de verbeelding sprekende oude sok. De banken worden er zo aan herinnerd hoe zij aan het kapitaal komen waarmee zij over de rug van hun geldverstrekkers, risicoloos hun torenhoge vermogens vergaren.

Misschien doet een oproep op facebook wonderen en wordt de financiële wereld voor eventjes met beide benen op moeder aarde teruggeworpen, worden leningaanvragen weer op reële gronden beoordeeld en kan ons landje weer naar een gezond ondernemersklimaat worden opgekrikt. Simpel toch?



MARIE ANNE VAN LAAK
Delcom