

Babyboomers, we kunnen er niet meer omheen.....

Nadat jarenlang alle aandacht was gericht op de jeugd, want de jeugd heeft immers de toekomst, zijn overheid en bedrijfsleven zich bewust geworden van haar mondige, actieve 50+ generatie. Zo langzamerhand bestaat deze bevolkingsgroep uit meer dan een kwart, ca 30%, van de totale bevolking en zijn deze 5,7 miljoen mensen in het bezit van zo'n 80% van het totale vermogen!

Daar waar onze overheid onze welvarende ouderen zien als de sukkels die de prijs van de crisis maar moeten betalen, bestaat het grootste gedeelte van deze generatie uit mensen waar we jaloers op kunnen zijn: ze hebben meer vrije tijd en meer geld, zijn beter opgeleid en hebben minder beperkingen dan vroeger. Onderzoek heeft aangetoond dat ouderen hun huidige leven zelfs waarderen met een 7 tot een 8.

Daar waar we eindelijk te maken hebben met een generatie die in goede gezondheid oud kan worden, gaan we ouderen vergelijken met natuurrampen: als bijvoorbeeld een "grijze golf" of een "zilver tsunami". De toename van het aantal ouderen wordt vooral als een sociaal probleem gezien. Alle ouderen zijn gelijk, ze zijn eenzaam, vaak slachtoffer van een misdaad, niet productief en seksloos, zijn enkele voorbeelden van misvattingen waar ouderdom mee geassocieerd wordt.

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat ouderen een belangrijke bijdrage leve-

ren aan het in stand houden van onze samenleving? Zij zorgen voor kinderen en kleinkinderen en zijn tegelijkertijd druk doende de levenskwaliteit van hun steeds ouder wordende ouders zo dragelijk als mogelijk te houden. Ook ooit al eens over nagedacht dat, als we de kosten van mantelzorg, kinderopvang, financiële steun aan kinderen, het in stand houden van een bloeiend verenigingsleven en wat al niet meer, aan deze hulpverleners zouden moeten uitbetalen, voor al het werk wat zij belangeloos en liefdevol verrichten, we dan over de 10 tot 12 miljard euro op jaarbasis praten?

Kortom, onze grijze dakduiven verdienen waarschijnlijk meer respect dan ze nu te beurt valt. In plaats van deze babyboomers een beetje lacherig te gedogen is het misschien een idee om "gebruik" te maken van hun vitaliteit, ervaring en vermogen.

Een klein onderzoekje leert mij dat gemiddeld 16% van de leden bij een doorsnee fitnessonderneming, 50 jaar of ouder is. Als we dit afzetten tegen het landelijk gemiddelde hebben we nog

aardig wat groeipotentie en zou het wel eens rendabel kunnen zijn om nog meer aandacht en energie in deze oudere generatie te stoppen. Het mes snijdt dan aan meer dan twee kanten. Bijvoorbeeld; beperking van kosten voor gezondheidszorg, langere deelname aan de (vrijwilligers)arbeidsmarkt, langer zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen, kinderen worden langer ondersteund en de kleinkinderen blijvend opgevangen. Onze gerespecteerde ouderen krijgen tijd en zin om hun spaarcentjes te verjubelen waardoor onze waardevolle landgenoot op leeftijd zijn bijdrage levert aan een positieve economie.

Babyboomers, we moeten ze koesteren



MARIE ANNE VAN LAAK
Delcom